

SHOP /
Spot46



Mensen zoals jij en ik

humansintheredlight_thehague





Mensen zoals jij en ik

humansintheredlight_thehague



Woord vooraf

“

Ieder jaar op 17 december staat SHOP stil bij de internationale dag tegen geweld tegen sekswerkers. Dit jaar doen we dat met een speciale editie van SHOP-magazine *Mensen zoals jij en ik*. Het magazine is de afsluiting van een project dat op 17 december 2019 van start is gegaan. In *Mensen zoals jij en ik* worden zowel in beeld als in woord verhalen verteld. Verhalen geschreven over het leven.

De collega's van Spot 46 – het informatie- en adviescentrum van SHOP – hebben samen met cliënten en andere betrokkenen uit de *red light district* van Den Haag een mooi resultaat neergezet. Ik ben daar trots op. Een jaar lang zijn verhalen voortgekomen uit het contact met sekswerkers, klanten en exploitanten. Een foto of een gesprek kan veel losmaken. Een herinnering aan vroeger, een grappige anekdote, of een verhaal over een oude liefde. Er kwam van alles naar boven en dat is vastgelegd.

Ik ben alle collega's van Spot 46 dankbaar, omdat ze altijd op een kunstzinnige manier – denk aan de tentoonstelling *Bemin* uit 2017 – het stigma rond het leven en de keuzes van onze cliënten aan de kaak stellen. Opnieuw zijn ze op zoek gegaan naar een manier om de mens achter de “sekswerker” te laten zien. Deze vrouwen, mannen en transgenders zijn mensen met dromen, hobby's, familie, wensen en herinneringen. Net als iedere andere burger in ons land. Ik ben trots omdat ook deze keer een samenwerking tussen cliënten, medewerkers van Spot 46 en SHOP en betrokkenen succesvol is.

We zijn er nog niet. SHOP gaat de komende jaren – soms in samenwerking met andere collega's in het land – door met het bedenken en uitvoeren van vergelijkbare projecten. Zo blijven we een bijdrage leveren aan de destigmatisering van sekswerkers en hun beroep.

Ik wens u veel leesplezier!

Maria Scali
directeur SHOP

17 december 2020



HOOP	12
HERINNERINGEN	20
VRIENDSCHAP	28
CORONA	34
FAMILIE	44
VRIJHEID	52
ZORGEN	64
GELUK (KLEIN OF GROOT)	74
IDENTITEIT	80
LIEFDE	88
WEEMOED	98
SAMENZIJN	104



Inleiding



“

Het project *humansintheredlight_thehague* is ontstaan uit de verontwaardiging over het stigma dat het leven van onze cliënten bepaald. Onze cliënten zijn burgers die een beroep uitoefenen en deel uitmaken van de samenleving. Het zijn burgers die belasting betalen, een deel van de samenleving van een dienst voorzien. Het zijn burgers die heel veel waarde hechten aan hun zelfstandigheid, waardoor ze vaak geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Door het stigma dat rond hun beroep bestaat, zijn ze burgers die vaak niet voor hun dagelijkse bestaan durven uit te komen. Sekswerkers en betrokkenen bij het werk in de seksuele dienstverlening zijn zich bewust van de wijze waarop er naar hen en hun werk wordt gekeken. Sekswork wordt vaak bestempeld als pervers en crimineel. Zolang dit niet verandert, houden de meeste sekswerkers een stuk van hun leven geheim.

De verhalen in *Mensen zoals jij en ik* zijn wekelijks op Instagram *humansintheredlight_thehague* gedeeld met mensen die geïnteresseerd zijn in het echte leven van mensen uit het Haagse *redlight district*. Maar dan voor één keer zonder dat er jarretels, erotiek, zwoele peeskamers achter een gesloten gordijn aan te pas kwamen. Deze clichés kennen we allemaal. Ons ging het om de mensen achter de facade. In *Mensen zoals jij en ik* zijn de verhalen gebundeld en maakt de lezer kennis met andere aspecten van het leven van mensen uit deze sector. Het zijn ook mensen met kinderen, vriend(inn)en, geliefden, partners en burens. Het zijn ouders, kerkgangers, kunstenaars, koks en nog veel meer. Kortom, mensen zoals u en ik.

De verhalen zijn onderverdeeld in thema's waarin iedereen zich kan herkennen: hoop, herinneringen, vriendschap, corona, familie, vrijheid, zorgen, geluk, identiteit, liefde, weemoed en samen zijn. Ieder thema is uitgebeeld met woorden en foto's. Voor dit magazine is gekozen voor het best passende beeldmateriaal, waardoor de foto's kunnen verschillen met de foto's op Instagram. Het uiteindelijke resultaat komt voort uit de dialoog tussen alle deelnemers aan het project.

Tot slot nodigen wij u uit om *Mensen zoals jij en ik* te lezen en de mensen achter de verhalen te leren kennen. We hopen dat u door deze verhalen een andere kijk op het echte gezicht van de *Humans In The Red Light The Hague* krijgt.



HOOP

“Je moet altijd
dromen,
want dromen
kunnen
uitkomen”



“Ik hoop dat ik in het nieuwe jaar een huis kan vinden voor mij en mijn dochter”

“Ik vind vuurwerk prachtig, ik houd ervan! Elke keer als ik vuurwerk zie moet ik aan oud en nieuw denken. Zo'n mooi moment en vol met betekenissen. Een moment om het oude jaar te evalueren en vooruit te kijken naar een nieuw jaar met hoop en positieve gedachten. Ik hoop dat ik een huis kan vinden, waarin ik samen met mijn dochter kan wonen. En dat we het komende jaar heel veel leuke dingen samen kunnen doen. Tijdens oud en nieuw doe ik altijd een wens. Het vuurwerk erbij maakt alles magisch!”

_een sekswerker uit Den Haag



“Het is best grappig hoe dat is gegaan en hoe alles samenviel en goed kwam”

“Na jarenlang geen eigen woonruimte te hebben gehad, heb ik nu weer een plekje voor mezelf. Het is best grappig hoe dat is gegaan en hoe alles samenviel en goed kwam. Aan het begin van de coronacrisis had ik een baan gevonden bij een slager, maar deze verloor ik alweer snel. Ik zat nog in mijn proeftijd en door de onzekerheid rondom corona kreeg ik geen nieuw contract. Vervolgens zat ik twee maanden thuis. Dat betekende dat ik bij mijn ex-schoonouders (mijn bonusouders) op zolder bleef wonen. Maar nu heb ik sinds kort een baan als cateraar voor een makelaar. Het is heel leuk werk en het leukste is dat mijn nieuwe collega's me geholpen hebben bij het vinden van eigen woonruimte. Dus zo is het toch nog helemaal goed gekomen met mijn eigen huisje, waar ik nu druk aan het klussen ben!”

_een Hongaarse vrouw die onder andere als sekswerker in Den Haag werkt

“Je moet altijd dromen, want dromen kunnen uitkomen”

“Eind januari ging ik naar Ecuador om mijn familie en vrienden te bezoeken. Half februari kwam er een vriend van mij vrij uit de gevangenis. Ik heb hem drie jaar geleden leren kennen via een gezamenlijke vriend. We hadden meteen een bijzondere klik. Het jaar dat hij in de gevangenis zat heb ik veel contact met hem gehouden. Dat was een tijd waarin hij erachter kwam wie zijn echte vrienden zijn. Toen hij vrijkwam, stond ik aan de poort om hem op te halen. De weken daarna waren geweldig. We werden ontzettend verliefd en genoten van elke moment samen. Onze relatie is niet makkelijk, want zijn familie accepteert het niet. Ze hebben er moeite mee dat ik een transvrouw ben en een stuk ouder dan hij. En nu is onze relatie nog moeilijker, omdat ik weer in Nederland ben en we elkaar ontzettend missen. Ik ben aan het sparen voor een ticket, zodat hij hierheen kan komen. Hopelijk lukt dat. Je moet altijd dromen, want dromen kunnen uitkomen. Hij is mijn droom.”

_een transgender sekswerker uit de Geleenstraat

Nieuw leven

“Afgelopen februari was ik bij mijn dochter in Spanje, omdat ze ging bevallen van haar zoon. Dat was een heel mooie ervaring. Ik mocht namelijk bij de bevalling zijn. De dagen ervoor was het nog best even spannend, want ze had veel pijn en de bevalling kwam langzaam op gang. Maar twee dagen later zette het door en werd mijn kleinzoon geboren. Het voelt heel goed om nu oma te zijn. Het is echt een geweldig gevoel! Dat had ik helemaal niet verwacht, omdat mijn dochter nog best jong is en ik me zorgen maakte over hoe ze zou omgaan met het moederschap. Maar gelukkig gaat alles goed met haar en mijn kleinzoon!”

_een ex-sekswerker uit de Doubletstraat



“Ik kom weer onder de mensen en dat is precies wat ik nodig heb”

“ Ik volg een cursus Nederlands, waar ik gratis aan mee kan doen als ik ergens stageloopt. Het leuke van de taal cursus vind ik dat ik allemaal nieuwe mensen heb leren kennen. Eén van hen is een heel goede vriendin geworden. Ik loop stage in een kledingzaak ook daar ontmoet ik allemaal nieuwe mensen. Mijn stage begon aan het begin van de coronacrisis. Er was nog even sprake dat het niet door kon gaan, maar gelukkig was dat niet zo. Ik kom weer onder mensen en dat is precies wat ik nodig heb. Vooral aan het begin van de coronacrisis merkte ik dat ik last had van depressieve gevoelens. Ik voelde me alleen en het virus maakte mij ongerust. Dankzij mijn stage had ik een paar keer per week een vast moment om de deur uit te kunnen en anderen te ontmoeten. Niet alleen mijn collega's, maar ook klanten die willen weten of een shirt hen staat of vragen om een grotere maat. Hierdoor kon ik de routine van thuis doorbreken en mijn gedachten verzetten.”

_een transvrouw die in de Geleenstraat werkte als sekswerker



Lege straten

“ Lege straten: sekswerkers mogen niet werken en zitten zonder inkomen. De afgelopen twee maanden zijn mijn collega's en ik druk bezig geweest met uitzoeken wat er voor sekswerkers geregeld kan worden. We hebben veel sekswerkers telefonisch geholpen met het aanvragen van de speciaal in het leven geroepen Tozo-regeling of een noodfonds. Helaas is er ook nog een groep die nergens voor in aanmerking komt. We blijven kijken naar oplossingen voor hen. Ook krijgen we veel vragen over wanneer sekswerkers weer aan het werk kunnen. Zoals het nu lijkt is dat pas 1 september. Sekswork is heel divers en hoeft helemaal niet risicovoller te zijn dan het werk van een kapper of reguliere masseur, die nu wel weer aan het werk zijn. We horen van sekswerkers veel ideeën hoe zij hun werk kunnen afstemmen op risicobeperking. We hopen dat de overheid samen met de seksbranche gaat kijken naar een stappenplan, zodat sekswork (geleidelijk) weer toegestaan kan worden vóór 1 september.”

_een sociaal dienstverlener van Spot 46

HERINNERINGEN

“Als ik tulpen
zie denk
ik aan mijn
moeder”



Thee

“Een paar jaar geleden werkte ik in de thuiszorg met oudere mensen. Wat waren ze warm en lief voor mij! Normaal drink ik geen thee, maar in die tijd zaten mijn cliënten me altijd op te wachten met een kopje thee. Samen op de bank dronken we dan thee en kletsten we over van alles en nog wat. Ik vond dat zo lief! Van mijn cliënten in de thuiszorg heb ik ook heel veel Nederlandse woorden geleerd. Sinds die tijd drink ik af en toe een kopje thee en elke keer krijg ik weer een warm gevoel ...”

_een sekswerker uit Den Haag



“Elke keer als ik tulpen zie denk ik aan mijn moeder”



“Elke keer als ik tulpen zie ga ik terug in de tijd. Ik denk dan aan mijn moeder, die er niet meer is, en aan de leuke wandeltochten die we samen maakten. Toen we een keer aan het wandelen waren in de lente, ik was nog een kind, kwam de natuur tot leven en zag ik tulpen. Ik heb altijd van tulpen gehouden. Ik vind ze prachtig. Daarom wilde ik ze plukken, maar mijn moeder liet het niet toe. Ik begon te huilen en begreep niet waarom ik de tulpen niet mocht plukken. Mijn moeder legde me toen uit dat de tulpen niet van ons waren, dat ze in de tuin van andere mensen groeiden en dat we niet aan spullen van anderen mogen komen. Die les ben ik nooit vergeten. Dit wil ik ook graag aan mijn kinderen meegeven.”

_een sekswerker uit de Geleenstraat



Strand

“Ik hou van het strand. De zon, het zand, het water ... Om te zonnen en uit te rusten. Ik vind dat heerlijk. Soms ga ik ook wandelen. Ik kom er graag samen met vriendinnen. Dan drinken we een biertje. Ik ga ook graag naar het strand in mijn eigen land, Ecuador, of in Spanje. En ook hier in Scheveningen als het mooi weer is. Het doet me herinneren aan mijn jeugd, toen ik ging dansen in de discotheken op het strand. Nu doe ik dat soms in de discotheken in Scheveningen. Het strand staat voor mij voor rust en relaxen.”

_een sekswerker die vroeger in de raamstraten en de tippelzone in Den Haag werkte

“Het strand staat voor mij voor rust en relaxen”



Post bezorgen

“ Fietsen herinnert mij aan de periode dat ik als postbezorger werkte. Ik woonde toen in Leiden. Een keer in de winter, toen het heel koud was en er een laagje sneeuw lag, zat ik op de fiets. Ik was nog een beginnende fietser, maar wilde graag werken ondanks de sneeuw. Ik had een grote tas met post bij me en op een gegeven moment gebeurde het: ik gleed uit op een stuk ijs en het volgende moment lag ik op de grond, samen met mijn fiets. Mijn tas sprong open en alle brieven lagen verspreid op straat. Ik wist niet wat ik moest doen: huilen van de pijn of lachen om de hilarische situatie. Ik koos ervoor om op te staan en de brieven van de grond te pakken. Toen zag ik ineens een hand: een vrouw wilde mij helpen om op te staan. Later hielp ze mij ook nog om de brieven van de grond te pakken en weer terug te stoppen in mijn tas. Mijn geleerde les: wees voorzichtig met fietsen door de sneeuw!”

_ een sekswerker uit Den Haag

Fiets

“ Toen ik student was ging ik elke ochtend met mijn fiets naar het station. Daar moest ik altijd eindeloos zoeken naar een plekje in de stalling om mijn fiets te parkeren. Als ik hem weer op wilde halen, dan was ik hem altijd kwijt. Al die fietsen, je bent langer bezig met zoeken dan dat je onderweg bent. Typisch hè? Ik fietste altijd samen met mijn beste vriendin. Op het station kwamen we altijd leuke jongens tegen, maar we durfden nooit met hen in gesprek te gaan. Elke dag maakten we weer plannen hoe we ze zouden aanspreken, maar we deden het nooit. Maar toch, leuke tijden waren dat!”

_ een sekswerker uit Den Haag

“Elke dag kwamen we leuke jongens tegen, maar we durfden nooit met hen in gesprek te gaan”



“Angst loopt als een rode draad door mijn leven”

“ Angst loopt als een rode draad door mijn leven. Ik kan dit relateren aan mijn jeugd en sindsdien heeft het zich verspreid over mijn leven. Angsten ... Angst om geslagen te worden door m'n vader. Angst om gekleineerd te worden door m'n moeder. Angst om weer misbruikt te worden of in m'n bed te plassen. Angst gepaard met schaamte om mijn tics. Angst om me te uiten, te falen, mezelf te zijn. Angst voor kritiek. Angst om rokjes te dragen, in het donker over straat te lopen. Angst om dood te gaan, mezelf te verliezen en de juiste keuzes te maken ... Angst is de rode draad in mijn leven!”

_ een transvrouw die als sekswerker in Den Haag werkt

Kampvuur

“Op mijn vijftiende ging ik naar een kampvuur op het strand, dat georganiseerd werd door school. Ik wilde daar zo graag heen, maar ik mocht niet van mijn moeder. Dat vond ik stom en toen ben ik toch gegaan. Al mijn vriendinnen waren daar en mijn favoriete mentor, dus ik wilde dat niet missen. Het was heel gezellig. We hebben chocomelk gedronken en marshmallows op een satéprikker boven het kampvuur gehouden. Ik lustte eigenlijk geen marshmallows, maar toen vond ik ze heerlijk. We zaten daar rond het vuur met z'n allen. Er werd lekker gekletst en gelachen. Het was een heel geslaagde avond. Toen ik thuiskwam was mijn moeder boos en wilde ze de deur niet voor mij opendoen, maar gelukkig deed mijn zus dat.”

_ een sekswerker uit Den Haag

“In Den Haag ontdekte ik voor het eerst hoe mooi de zonsondergang aan zee kan zijn”

“Een van de redenen waarom ik ervoor koos om in Den Haag te gaan wonen en werken, is omdat het een kustplaats is. Ik hou van de zee! Dit kan ook te wijten zijn aan het feit dat ik ben geboren in een stad aan de kust. De zee is een van de eerste beelden die ik me kan herinneren uit mijn kindertijd. Later, toen ik opgroeide, ontdekte ik de magie van de zonsopkomst op het strand. Ik lig graag op het strand en maak ook graag lange strandwandelingen. Voornamelijk in de avond. Het is zo ontspannend en ik voel me daarna vol energie. Hier in Den Haag ontdekte ik voor het eerst hoe mooi de zonsondergang aan zee kan zijn.”

_ een sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag



VRIENDSCHAP

“Mijn hond was mijn beste vriend, mijn kind en mijn beveiliging”

“Pipi is mijn alles”



Knuffelen

“Door het coronavirus maak ik me nu best wel zorgen. Het pand waar ik werk is gesloten en daardoor kan ik nu niet werken. Ik ben daarvan afhankelijk voor m'n inkomen. Ik hoop dat ik gebruik kan maken van de steun van de overheid voor zzp'ers. Dat zou me echt enorm helpen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn hondje Pipi. Zij is echt mijn alles! Ik hou van haar als van mijn eigen kind. Iedereen is dol op haar. Ze is heel sociaal, net als ik. En ze spreekt Nederlands, Portugees en Spaans, dat heb ik haar geleerd. Ze is erg aan mij gehecht. Als ik thuiskom van werk gaat ze me helemaal knuffelen! Ze geeft me het fijnste gevoel dat ik in mijn leven heb gekend. Ik heb nu - door het coronavirus - veel stress en ik moet veel huilen, maar door haar voel ik me beter. Ze knuffelt mij met haar twee pootjes om me heen, dat is zo fijn! Ik heb me ook wel zorgen gemaakt of ik nu nog wel met haar naar buiten kan. We gaan nu 's ochtends en 's avonds laat als er niet veel mensen zijn.”

_een sm-meesteres uit Den Haag

“Mijn beste vriendin werkt als sekswerker”

“Mijn beste vriendin werkt als sekswerker. Ik ken haar al mijn hele leven, maar de laatste zeven jaar zijn we echt close geworden. Eerst moest ik wel aan het idee wennen. Totdat ik zag dat ze het echt met een bepaald doel voor ogen doet en daar heb ik respect voor. Zij support mij in alles wat ik doe, dus ik support haar ook! Van wat ik van haar begrijp is haar werk niet heel anders dan mijn werk in de horeca. Wij werken allebei in de avonduren. Je zit gewoon in je werkmodus en maakt af en toe een praatje met mensen die hun hart willen luchten. Klanten komen bij haar in een “safe zone”, ze kunnen helemaal zichzelf zijn zonder dat iemand daar vanaf hoeft te weten. Dus haar werk is ook dat iemand zijn verhaal kan doen en zich op zijn gemak voelt.”

_een beste vriendin van een sekswerker uit Den Haag

Beste vriend

“Mijn hond was mijn beste vriend, mijn kind en mijn beveiliging. Hij kwam uit Hongarije, net als ik. Vorig jaar heb ik hem moeten laten inslapen vanwege alveeskliekkanker. Ik mis hem zo, hij was er altijd voor mij. Hoe ik me ook voelde, hij was altijd blij om mij te zien en hij oordeelde niet.

De allereerste keer toen ik met hem op het strand was, was hij nog maar vijf maanden oud en vond hij de zee maar eng. Hij was gek op tennisballen, dus die gooide ik in zee. Maar echt niet dat hij erachteraan ging. Hoe groter en sterker hij werd, des te leuker vond hij de zee. Vanaf toen, bij elk meer of strand - waar er maar water was - wilde hij erin. Zelfs als hij aan de lijn zat trok hij zo hard dat ik hem niet meer kon houden. Dan dacht ik: ga maar en liet hem gaan.”

_een sekswerker uit Den Haag

“Ik zou graag jong moeder willen worden”

“Ik zou graag jong moeder willen worden. Mijn moeder en haar moeder hebben beide rond hun twintigste hun eerste kind gekregen. Zo zou ik het ook willen. Ik ben nu begin twintig en heb nu geen vriend. Daarom is het nu eigenlijk geen optie om zwanger te worden. Al zie ik het ook wel zitten om alleenstaande moeder te zijn. Mijn beste vriend is homo en met hem heb ik afgesproken dat ik de draagmoeder voor zijn kind word. Wel zou ik eerst zelf een kind willen en het dan voor hem willen doen. Hij heeft me dit een paar jaar geleden gevraagd. Ik zei gelijk ja. Daar hoefde ik geen moment over na te denken. Ik ken hem al tien jaar en hij betekent ontzettend veel voor me. Dus voor hem doe ik alles! Andersom geldt dat ook. Hij weet als een van de weinigen van mijn werk. Hij is ik en ik ben hem, daar komt het op neer.”

_een sekswerker uit een club in Den Haag

CORONA

☰

“Ik hoop dat het
gauw voorbij is
en ik snel weer
aan het werk kan”

☞



Coronamaatregelen

“Afgelopen zondag was ik in de straat aan het werk. De baas kwam ineens vertellen dat de raamprostitueestraten dicht moesten vanwege de coronamaatregelen. Ik heb toen m'n spullen opgeruimd en ben naar huis gegaan. Het kwam heel onverwacht en ik was niet goed voorbereid. Ik heb geen spaargeld, want ik heb alles geïnvesteerd in mijn huis. Het eerste wat ik ga doen, als ik weer kan werken, is geld sparen. Voor nu probeer ik te leven van de vergoeding die ik krijg via mijn stage in de zorg. Dat gaat gewoon door. Ik kom bij mensen thuis en dan help ik met aankleden, uitkleden en het controleren van de medicatie. Ik probeer zoveel mogelijk te werken, want dan krijg ik meer vergoeding. Ik ben op zoek naar meer werk, eventueel ook huishoudelijk werk. Alle centjes die ik maar kan verdienen zijn welkom! Verder probeer ik te regelen dat ik de extra ondersteuning kan krijgen voor ondernemers die de overheid geregeld heeft. Ik werk als zzp'er, dus daar kan ik voor in aanmerking komen. Verder hoop ik dat het gauw voorbij is en ik snel weer aan het werk kan in de straat.”

_een sekswerker uit Den Haag



“Ik dacht er niet eens lang over na. Ik belde haar op en zei: ik betaal de kosten wel”

“Ze belde een paar dagen nadat de raamstraten moesten sluiten vanwege het coronavirus. Ze werkte pas twee maanden in Nederland en dat was tijdens de beginfase van de uitbraak. Er waren minder klanten dan normaal, vandaar dat ze geen geld kon sparen. Ze had wel een vliegticket terug naar haar eigen land in Oost-Europa. Maar ze wilde eerder vertrekken, zodat ze nog doorgelaten werd bij de grens. Terug naar haar twee kinderen. Alleen het wijzigen van het vliegticket kon ze niet betalen. En het ticket moest nog dezelfde dag worden omgeboekt. Ik heb er niet eens lang over nagedacht. Ik heb haar teruggebeld en gezegd dat ik de kosten ga betalen. Inmiddels is zij veilig thuis bij haar twee kinderen. Wij moeten elkaar in deze zware tijd helpen. Mensen kunnen geld geven aan een stichting, maar kijk eerst om je heen. Misschien is er iemand in je directe omgeving die hulp nodig heeft.”

_een maatschappelijk werker die werkt met sekswerkers in Den Haag

Wc-papier

“Donderdag 12 maart was de laatste dag dat ik in de raamstraat gewerkt heb. Er was echt niemand, geen klant te zien. Ik ging daarom al om 23:00 uur naar huis en zei tegen de gastvrouw dat ik er het hele weekend niet zou zijn. Op zondagavond om 18:00 uur werd ik door de gastvrouw gebeld dat de raamstraat gesloten is. Ik maak me voor nu niet gelijk zorgen, omdat ik geld opzij had gezet voor een ticket naar Ecuador. Eind maart zou ik daar naartoe gaan om de papieren van het huis dat ik daar gekocht heb te tekenen. De afgelopen dagen heb ik veel eten gekookt. Ik hou helemaal niet van koken, maar wat moet ik anders doen? Gelukkig is in Nederland alles nog verkrijgbaar in de supermarkten, alleen is nergens meer wc-papier of keukenpapier verkrijgbaar. Ik begrijp echt niet waarom iedereen zoveel wc-papier koopt. Ik zag een man met zes pakken (!!) uit de supermarkt komen. Hij kon ze amper tillen. De pakken vielen telkens weer op de grond. Ik dacht, wat ga je daar allemaal mee doen dan?”

_een transgender uit de Geleenstraat in Den Haag

“Nu de straat gesloten is doen we een grote voorjaars schoonmaak tijdens deze periode van corona. We maken van de nood een deugd zeg maar. Zodat sekswerkers straks weer fris van start kunnen als dit allemaal voorbij is. Denk aan al het kleinschalige en achterstallige onderhoud, zoals schilderwerk. We kunnen bijvoorbeeld de lockerkasten, die normaal gesproken in gebruik zijn door de sekswerkers, ook goed van binnen schoonmaken nu alle persoonlijke spullen er uit zijn. Ook zijn deze kasten nu makkelijker te verplaatsen, zodat we daarachter schoon kunnen maken.”

_een raamexploitant in Den Haag

“We doen een grote voorjaars-schoonmaak in deze tijden van corona”



Huisdier

“We leven nu in vreemde tijden. Alles is nieuw voor ons. Wij mensen weten niet hoe te reageren in de huidige situatie. We vervelen ons, vinden onze plek niet, weten niet hoe we onze tijd beter kunnen besteden, missen sociaal contact. Voor onze dieren is het precies andersom. Ze zijn blij dat ze ons eindelijk altijd bij zich hebben en voelen zich niet meer alleen. Daarom koos ik ervoor om zoveel mogelijk tijd met mijn kat door te brengen. We spelen, knuffelen en ik verwen hem. En dat doet mij ook goed. Hij voelt dit aan en heeft ervoor gekozen om deze boodschap aan mij over te brengen. Zijn manier om te zeggen dat hij van mij houdt. Bedankt, mijn lieve Poefy!”

_een sekswerker uit Den Haag



“Lezen helpt me om te ontspannen”

“Ondanks dat alles dicht is vanwege het coronavirus probeer ik positief te blijven. Ik hou mezelf bezig met verschillende dingen die ik thuis kan doen, bijvoorbeeld een boek lezen. Dit helpt me om te ontspannen en mijn geest te verruimen.”

_een sekswerker uit Den Haag

“Sinds de raamstraten weer open zijn, hebben we er een nieuwe taak bijgekregen”

“Sinds de raamstraten weer open zijn, hebben we er als beheerders een nieuwe taak bijgekregen. Tegenwoordig loop ik in de raamstraat met m'n gele hesje om ervoor te zorgen dat klanten afstand bewaren en door blijven lopen. Wat ik niet verwacht had, is dat klanten mij nu anders benaderen. Ze plaatsen me meer op een voetstuk zeg maar. Ik krijg vragen over of ik ook mondkapjes heb en klanten melden bij mij dat de urinoirs aan vervanging toe zijn. We proberen er echt alles aan te doen om de raamstraten veilig te houden.”

_een beheerder van de Doubletstraat

“Het was laat in de middag toen ik een berichtje kreeg van een exploitant dat er iets vreselijks was gebeurd en of ik direct kon terugbellen. Toen er werd opgenomen hoorde ik intens verdrietig gehuil. De man van de exploitant vertelde me dat een sekswerker zelfmoord had gepleegd door alle financiële problemen. De wanhoop onder sekswerkers is hoog. Sekswerkers die volgens het opting-in-systeem werken, zijn rechteloos en reddeloos. Door het overheidsbeleid is er geen noodsteun mogelijk en zijn zij aan hun lot overgelaten. Dit hoor ik al maanden met angst en beven aan. Het voelde als afwachten tot deze berichten mij zouden bereiken. Mijn hart huilt. Gisteren heeft ons het goede nieuws bereikt dat sekswerkers vanaf 1 juli weer aan het werk kunnen. Maar laten we dit niet vergeten en er voor zorgen dat dit nooit weer mag gebeuren.”

_een medewerker van SHOP Den Haag

“De man van de exploitant vertelde me dat een sekswerker zelfmoord had gepleegd”



Schoenen

“Ik heb vorige week nieuwe sandalen gekocht, want ik hoorde van een vriendin over een mooie aanbieding. Dat kwam goed uit, omdat ik nieuwe nodig had. Ik heb nu sneakers aan, maar die zijn met warm weer veel te warm. Helemaal als het straks zomer is. Met warm weer vind ik het fijn als mijn schoenen een beetje luchtig zijn. Zo kunnen mijn voeten uitrusten van de afgeslotenheid in mijn sneakers en krijgen ze lucht. Voor mij is dat belangrijk, want ik loop altijd hele einden in de stad. Daar houd ik van. Ik pak zelden de bus of tram. Nu komt dat goed uit met corona, want niet iedereen is even voorzichtig. Ik wil mezelf beschermen en verantwoordelijk zijn. Dus dat is een extra reden om niet met het openbaar vervoer te gaan nu. Ik ga alleen met de trein als ik ver weg moet. Mocht ik op een dag wel ziek worden, dan is dat omdat het me overkwam en niet omdat ik niet goed voor mezelf gezorgd heb.”

_een vrouw die vroeger in de Poeldijkstraat heeft gewerkt



“We zijn allemaal wat egoïstischer, maar dat is logisch, want ieder van ons heeft het zwaar”

“De huidige situatie op mijn werk maakt me triest. Er is veel veranderd sinds corona. Als je aan het werk bent, maak je je zorgen of je geen Covid-19 oploopt. Het kan altijd gebeuren. Je maakt je zorgen of je voldoende inkomsten hebt. Ik ben al blij als ik de huur van de kamer kan betalen. Iedereen is nerveus, het voelt raar, onzeker en je voelt de druk op je schouders. Wat als ik thuis kom te zitten? Daar wil ik eigenlijk liever niet aan denken. Ik doe dit werk al lang. Ik hou van mijn onafhankelijkheid zowel in mijn werk als financieel. Mijn hersenen draaien overuren. Ik moet telkens weer van koers veranderen. Het is een gekke sfeer op mijn werk, ieder heeft zijn eigen problemen. We zijn allemaal wat egoïstischer, maar dat is logisch, want ieder van ons heeft het zwaar.”

_een sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag

FAMILIE

“Gelukkig zit ik hier veilig bij mijn broer en moeder”



Geboorteland

“Op 29 januari vloog ik naar Ecuador voor vakantie en een familiebezoek. Mijn terugvlucht had ik op 6 april gepland. Maar op 14 maart veranderde mijn leven en de situatie in Ecuador totaal. Ik kan niet terug naar Nederland en zit iedere dag met mijn familie opgesloten. We worden op volgorde van ons id-nummer opgeroepen om boodschappen te doen. Veel mensen zijn aan corona overleden en je voelt de onmacht om je heen. Mijn situatie is kritiek. Ik heb geen inkomen en ben afhankelijk van medicijnen uit Nederland. Deze kunnen niet opgestuurd worden, want de postbedrijven zijn hier gesloten. Ik zit er doorheen, maar we moeten sterk zijn! De wereld leert de mensheid hoe we met grote veranderingen moeten omgaan. Dit is vooral gericht aan de corrupte politici hier. Met het belastinggeld hebben ze grote infrastructuur en Olympische stations aangelegd. Maar ze hebben er nooit aan gedacht om ziekenhuizen te bouwen.”

_een transgender sekswerker uit de Geleenstraat in Den Haag



Aloë Vera Creme

“Ik denk dat ik het van mijn vader heb. Mijn vader was boer en had een groot stuk grond. Hij verbouwde rijst, linzen, bonen en kikkererwten. Altijd als hij aan het werk moest, was hij onrustig en voelde hij dat in zijn buik. Het maakt niet uit wat ik moet doen. Zodra ik de deur uit moet, krijg ik datzelfde onrustige gevoel in mijn buik. Eenmaal op mijn werk in gesprek met een collega, zakt het gevoel een beetje. Maar toch, ik kan niet zo goed stilzitten, dus ik sta de hele dag. Daardoor heb ik last van mijn benen en onderrug. Ik denk dat veel van mijn collega's dit ook ervaren door al dat staan. Mijn vriendin in Spanje gaf me laatst de tip om deze Aloë Vera crème te gebruiken. Je kan hem echt voor allerlei kwaaltjes gebruiken, hij is heel fijn!”

_een sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag



“Gelukkig zit ik hier veilig bij mijn broer en moeder”

Mijn familie

“Afgelopen vrijdag heeft de president van de Dominicaanse Republiek laten weten dat de coronamaatregelen nog met een maand verlengd worden. Dit betekent dat je na 17:00 uur niet meer naar buiten mag. Wie dat wel doet, wordt opgepakt en gevangen gehouden tot de volgende dag. En daarna staat deze persoon een forse boete te wachten. Als je voor die tijd de straat op gaat, ben je verplicht een mondkapje en handschoenen te dragen. Op 25 maart had ik eigenlijk weer terug moeten vliegen naar Nederland. Nu zit ik hier al een maand “gevangen” zonder dat ik er erg in heb (lachend). Gelukkig zit ik hier veilig bij mijn broer en moeder. Het is heel dubbel. Aan de ene kant weet ik dat ik niet de enige ben die dit overkomt. Aan de andere kant gaan zaken, zoals mijn btw-aangifte doen in Nederland, gewoon door.”

_een sekswerker uit de raamstraten in Den Haag

“Vanuit school werd voorgesteld dat ik me voor mijn geaardheid kon laten behandelen”

Levensles

“Eigenwaarde is de belangrijkste les die ik van mijn moeder geleerd heb. Ik was enig kind en mijn moeder deed er alles aan om er voor te zorgen dat ik een goede toekomst zou hebben. Op de middelbare school leerde ik voor het eerst andere homoseksuelen kennen en mijn cijfers leden daaronder. Tijdens een gesprek met de mentor hoorde mijn moeder voor het eerst over mijn geaardheid en er werd vanuit school voorgesteld dat ik me hiervoor kon laten behandelen. Toen we weer thuis waren zei mijn moeder: ‘Ik weet niet wat je aan het doen bent, als God het zo gewild heeft kan ik me er bij neerleggen dat je homoseksueel bent. Ik wil dat je antwoord geeft op de volgende vraag: Wil je verder met studeren of niet? Ik wil dat je me zegt waar je voor kiest, want als je er voor kiest om je school af te maken, dan zal ik er alles aan doen om je daarin te steunen.’ Ze was een vrouw van principes. Ze accepteerde dat ik homoseksueel ben, maar ze accepteerde niet dat ik niet mijn verantwoordelijkheid nam voor school. Jammer dat we de tijd niet kunnen terugdraaien. Een moeder zoals de mijne, daar zijn er maar weinig van.”

_een transgender die in de Geleenstraat van Den Haag gewerkt heeft



Nieuwkomer

“Ik woon nu vijf jaar in Nederland. Oorspronkelijk kom ik uit de Dominicaanse Republiek. Ik ben hierheen verhuisd, omdat ik hoopte hier mijn leven te kunnen verbeteren. Hier woonden ook al een zus en nicht van mij, bij wie ik terecht kon. Aan het begin was mijn leven in Nederland best ingewikkeld. Ik sprak de taal niet en deed werk dat me helemaal niet beviel. In die tijd ging ik veel naar Spot 46 waar ik goed geholpen werd, om vooruit te gaan, om me sterker te voelen. Godzijdank gaat het nu een stuk beter met mij en heb ik ander werk. Mijn jongste zoon woont nu ook hier en ik ben sinds kort oma. Mijn leven is niet makkelijk geweest, maar ik ben erg dankbaar dat er altijd mensen zijn geweest om mij te helpen en het nu beter gaat.” (deel 1)

“Ik sprak de taal niet en deed werk dat me helemaal niet beviel”

“Toen mijn zoon veertien jaar was, in 2018, heb ik hem naar Nederland laten overkomen vanuit Spanje. Ik had niet verwacht dat de verandering zo’n impact zou hebben. Ik had hem hier naar toe laten komen om hem een betere toekomst te bieden, maar het taalverschil was in het begin erg lastig en hij moest erg wennen aan het koude klimaat. Hij werd erg rebels en gamede continu. Hij vond het niet leuk en begreep niet waarom ik hiervoor gekozen had. Ik heb hem uitgelegd dat hij hier beter kon leren en dat er goed voor je gezorgd wordt als je alleen bent. Na verloop van tijd raakte hij meer gewend en kreeg hij meer vrienden. Nu gamet hij niet meer zoveel, maar gaat hij met vrienden voetballen in het Zuiderpark. Op school gaat het nu ook goed en tussen hem en mij ook. Hij is tegenwoordig heel vrolijk. Volgens mij heeft hij zelfs een vriendinnetje! Daar laat hij tegenover mij niet veel over los, maar ik heb haar weleens bij ons thuis gezien. Een leuk meisje! Met de tijd is dus alles beter geworden!” (deel 2)

_iemand die vroeger in de Doubletstraat van Den Haag werkte

Geheim

“Momenteel zit ik thuis. Ik werk via opting-in. Gelukkig heb ik aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering. Mijn familie weet niet dat ik dit werk doe. Ik leef in het geheim en mijn verhaal naar mijn familie moet kloppen met de maatregelen die het kabinet neemt. Zolang ik niet aan het werk kan, maak ik me hier heel erg veel zorgen om. Als ze erachter komen, verbreekt mijn familie het contact met mij.”

_een sekswerker in Den Haag

“Als ze erachter komen, verbreekt mijn familie het contact met mij”



“Ze heeft niet kunnen wachten tot ik weer thuis ben”

“Mijn dochter is kortgeleden achttien geworden en zij wil al langer een tatoeage laten zetten. Zelf heb ik er ook één, maar ik heb er enorme spijt van. Ik heb hem ook op mijn achttiende laten zetten, maar wist ik toen veel. Ik heb met haar afgesproken dat we samen naar een goede tatoeëerder gaan en samen iets uitkiezen als ik weer in mijn thuisland ben. Maar wat hoor ik nu van haar?! Ze heeft niet kunnen wachten tot ik weer thuis ben en heeft een lelijke tatoeage op een opvallende plek laten zetten. Ze kan ‘m niet eens met kleding bedekken. Ik ben zo woest, maar ik snap haar ook. Ik ben zo bang dat ze later spijt krijgt, zoals ik. Ik ga nu een specialist in Nederland zoeken die de tatoeage met laser weg kan halen.”

_een sekswerker uit de Doubletstraat



Bockenwurm

“Ik ben bijna veertien jaar geleden moeder geworden en vanaf dat moment veranderde alles. Mijn hoogste prioriteit werd mijn dochter. Volgende week is ze jarig. In het land waar ik vandaan kom krijgen jongeren op veertienjarige leeftijd hun eerste identiteitskaart. Dat is iets belangrijks, daarom besloot ik een week vrij te nemen, zodat ik bij haar kon zijn. En natuurlijk vroeg ik haar wat ze wilde voor haar verjaardag. Haar antwoord was: een roze pet en veel boeken. Haar grote passie is lezen. Haar droom is om leraar te worden. Ik ben zo trots op haar en hoop dat ze verder kan bouwen aan de toekomst die ze wil!”

_een sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag

VRIJHEID

“We hebben
allemaal een
onschuldig kind
in ons”



Verliefd op mijn fiets

“Jaren geleden kregen mijn zus en ik een fiets van de gemeente om naar school te kunnen gaan. Mijn fiets was wit en zó mooi! Ik was helemaal verliefd op mijn fiets. In de zomer ging ik elke dag met mijn vriendinnen fietsen door Den Haag en naar het strand. Het was een geweldige zomer! Ik was niet meer afhankelijk van mijn ouders en ik kon echt van mijn vrijheid genieten. Op de eerste schooldag na de zomervakantie kwam een meisje naar mij toe om naar mijn fiets te kijken. Ze gaf complimenten, maar ik zag in haar ogen dat ze jaloers op mij was. De volgende dag na schooltijd ging ik mijn fiets halen, maar mijn fiets was helemaal kapot! Mijn zadel was opengesneden, de ketting was los, de banden waren lek. Dat meisje had mijn fiets kapotgemaakt. Ik heb toen gehuild. Het was mijn mooie witte fiets, mijn lieveling ...”

_een sekswerker uit een club



“Nou, daar had ik me dus mooi in vergist”

“Paco was mijn papegaai. Iedere morgen met mooi weer ging zij mee naar buiten. Haar kooi was altijd open, zowel binnen als buiten. Als mensen me vroegen ‘vliegt ze niet weg?’, zei ik altijd trots ‘nee, want ik knip haar veren iets korter’. Ja, ze kan dan nog wel vliegen, maar geen grote afstanden. Nou, daar had ik me dus mooi in vergist. Op een mooie zonnige dag stond ik in de keuken te koken. Toen ik naar buiten kwam, was de kooi leeg en Paco was nergens te bekennen. Dus ik riep haar en ze antwoorde, zoals altijd, omdat mijn dochter altijd ‘mama’ riep, was zij dat ook gaan doen. Ik volgde haar stem en zag dat mevrouw heerlijk boven in de boom zat. We hebben van alles geprobeerd om haar te lokken, helaas hielp niks. Na drie dagen heb ik haar met een hoogwerker uit de boom kunnen krijgen. Heel erg leuk voor iemand, die hoogtevrees heeft.”

_een ex-sekswerker uit Den Haag

“Op 2 juni is het de internationale dag van de sekswerker”



Speciale dag

“Op 2 juni is het de internationale dag van de sekswerker. Op deze dag worden de rechten van sekswerkers gevierd en staan we er bij stil dat sekswerk ook werk is. Maar er wordt ook stilgestaan bij het geweld en onrecht waar sekswerkers nog altijd mee te maken hebben. De coronacrisis is daar een perfect voorbeeld van. Sekswerkers mogen als enige van de contactberoepen nog niet aan de slag. Veel sekswerkers komen hierdoor in financiële en/of sociale problemen. De één kan geen beroep doen op Tozo of een bijstandsuitkering en de ander valt door de mand, omdat hij/zij het beroep voor familie verzwegen heeft en nu nog niet aan het werk is. Ieder met hun eigen verhaal, mensen zoals ieder ander. Speciaal voor deze dag hebben we aan zes sekswerkers gevraagd om hun werktas om te keren en daarvan een foto in te sturen, want sekswerk is werk!”



“Vanaf dat moment ben ik verliefd op de zee. Het is nog steeds mijn lievelingsplek”

Flatje bij de zee

“ Het strand en de zee: ik voel me altijd aangetrokken om naar het strand te gaan. Het liefst niet op een hele zomerse dag wanneer mensen aan het zonnen zijn. Maar juist op een dag dat er ruimte is om te lopen over het strand, over het hardere zand vlakbij de zee met blote voeten door het water. Dit is zo belangrijk voor mij, dat ik ervoor gekozen heb om dichtbij zee te wonen. Mijn flatje is vlakbij de duinen, nog geen kilometer van de zee vandaan.”

_een sekswerker voor mensen met een beperking

Strand

“ Op mijn elfde ging ik samen met mijn klasgenoten in de zomervakantie naar een campus. Het was een campus voor kinderen van zes tot en met dertien jaar en we waren met zo'n tweehonderd kinderen! In totaal bleven we daar zes weken. Op de campus waren veel grote huizen. In elk huis logeerden kinderen van een andere leeftijd. Ik vond het er prachtig! Maar wat ik het mooiste vond was dat de huizen aan het strand stonden. Ik heb toen voor het eerst in mijn leven de zee gezien. Zo groot en zo rustgevend! Vanaf dat moment ben ik verliefd op de zee en is de zee nog steeds mijn favoriete plek op de wereld!”

_een sekswerker die thuis werkt



Toeren in het Zuiderpark

“Ik woon in Spanje en in Nederland. In Spanje woont mijn dochter, dat is mijn thuis. In Nederland heb ik geen familie. Als ik klaar ben met werken kan ik niet naar mijn familie, dus zoek ik afleiding. Ik ga op mijn scooter toeren, bijvoorbeeld naar het Zuiderpark. Daar kan ik tot rust komen en even iets anders doen. Vorige week ben ik gevallen met mijn scooter. Het waaide hard en het regende ook nog. Ik gleeed uit en toen ik weer overeind stond zag ik dat er benzine lekte. Inmiddels wordt mijn scooter gerepareerd. Helaas kostte me dat wel wat geld, maar nu kan ik tenminste weer toeren.”

_een sekswerker uit Den Haag



“We hebben allemaal een onschuldig kind in ons”



Plezier

“We hebben allemaal een onschuldig kind in ons. Het begon als een gewone dag, maar eindigde met veel leuke en onvergetelijke momenten. Na een ontmoeting met twee collega's bij een klant, gingen we samen naar een pretpark/ kermis in Schiedam. We wilden daar alle attracties en achtbanen uitproberen en dat is gelukt! Uiteindelijk hadden we veel plezier en ontdekten we dat we ons alle drie als kinderen gedroegen. Het was een geweldige dag die we nooit zullen vergeten en sinds die dag zijn we voor lange tijd met elkaar verbonden. Deze munt heb ik bewaard als herinnering.”

_een sekswerker uit Den Haag

“Ik merk dat mensen nu weer meer eropuit trekken. Zelf doe ik dat ook.”

“Ik ben een ochtendmens. Ik sta altijd vroeg op, zodat ik 's ochtends mijn boodschappen kan doen en andere zaken kan regelen. Dan kan ik 's middags uitrusten en rustig koken. Door op tijd boodschappen te doen kan ik ook voorkomen dat ik in de rij moet staan. Het is nu best druk in de stad en je moet vanwege corona wachten voor je een winkel in mag, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Ik merk dat mensen nu weer meer eropuit trekken. Zelf doe ik dat ook. De eerste weken van de lockdown zat ik alleen thuis, maar ik heb ook een sociaal leven! Dus ik spreek nu wel weer meer met anderen af. Dat kan ook, zolang we maar afstand houden. Morgen ga ik bij een vriendin eten, die net als ik alleen is, en dan kunnen we gezellig bijkletsen.”

_een Colombiaanse vrouw die vroeger als sekswerker in Den Haag werkte



Momenten

“Mensen zijn zo gestrest op het moment, ik ook. Iedereen maakt zich zorgen over wat er gaat gebeuren rondom corona. Ik mis de momenten van ontspanning die ik anders met mijn vriendinnen had. Met z'n allen een film kijken, kletsen en samen eten. Op dit moment ben ik veel alleen thuis. Maar ik heb nog steeds ontspanning nodig. Daarom kijk ik wel films met m'n beste vriendin, die ik als enige nog wel zie. Het meeste houd ik van films met veel actie! Mijn favoriete film is Rambo, dan kan ik naar een mooie man kijken.”

_een transgender sekswerker uit de Geleenstraat in Den Haag

“Mijn favoriete film is Rambo”



ZORGEN

“We zeiden tegen elkaar: ‘zorg goed voor jezelf.’ Ze heeft het niet gered”

“Vanwege corona mag hij niet naar buiten, dus in mijn vrije tijd ben ik bij hem om hem op te vangen zodat hij zich niet zo eenzaam voelt”

“Begin dit jaar is mijn buurvrouw overleden. Het ziekenhuis belde me op en vroeg me: “wil jij voor de buurman van 82 jaar zorgen?” Sindsdien ben ik zijn mantelzorgster. Hij liep al 48 jaar op dezelfde schoenen en was erg ondervoed. Hij leefde echt als een kluizenaar. Ik heb ervoor gezorgd dat hij weer goed geschoren is, zijn lange haren zijn eraf en ik heb nieuwe kleding voor hem gekocht. Hij wordt nu elke dag gewassen door de thuiszorg en krijgt drie maaltijden op een dag. Ik geloof dat hij bijna vijftien kilo is aangekomen. Ik ben ook zijn huis gaan opruimen. Het was er een grote rotzooi. Toen hij een keer was uitgegleden, heb ik de huisarts gebeld voor een aangepast bed voor hem. Vanwege corona mag hij niet naar buiten, dus in mijn vrije tijd ben ik bij hem om hem op te vangen zodat hij zich niet zo eenzaam voelt.”

_een voormalig SM-meesteres uit Den Haag



“Op dit moment is niets meer normaal door corona. Dit is geen spel, maar serieus. Niemand had dit verwacht. Ik ben alleen thuis en er is niemand die langskomt. Eén vriendin zie ik nog, maar de paar anderen die ik hier ken zijn bang. Ik zie ook geen klanten, want vanwege de coronamaatregelen mag ik niet werken. Veel van mijn vriendinnen wonen in Parijs. Wat heel verdrietig is, is dat één van hen is overleden door corona. We kenden elkaar al heel lang. Ze was als een zus voor mij. De laatste keer dat ik haar zag was in februari in Parijs, toen ik daar was voor mijn injecties. Corona was toen al begonnen daar. De laatste keer dat ik haar sprak was via de telefoon. Ze lag toen in het ziekenhuis. We zeiden tegen elkaar: ‘zorg goed voor jezelf.’ Ik vind het heel erg dat ze het niet heeft gered.”

_een transsekswerker uit de Geleenstraat

“We zeiden tegen elkaar: ‘zorg goed voor jezelf.’ Ze heeft het niet gered”

“Ik ben zo blij dat ik haar spreek en haar kan helpen met het krijgen van financiële steun”

“We bellen naar sekswerkers die via sekswebsites adverteren. Op deze manier hopen we hen te informeren over alternatieven en te ondersteunen in financiële hulp aanvragen tijdens corona. Afgelopen vrijdag kreeg ik een sekswerker aan de telefoon die normaal gesproken in de raamstraten werkt. Ze begon te huilen en vertelde dat ze de hele dag alleen thuis zit en de rekeningen ziet ophopen. Ze spreekt slecht Nederlands en weet niet bij wie ze terecht kan. Door de wanhoop ziet ze geen andere uitweg dan via websites adverteren. Tijdens ons gesprek kom ik erachter dat ze al tien jaar in Nederland woont, staat ingeschreven bij de KvK en belasting betaalt. Ik ben zo blij dat ik haar spreek en haar kan helpen met het krijgen van financiële steun.”

_een maatschappelijk werker die werkt met sekswerkers in Den Haag

Carrière

“Naast mijn werk in het privéhuis, werk ik ook nog in de zorg. Eigenlijk hebben beide soorten werk best veel overeenkomsten. Bij beide is het belangrijk dat je goed kunt luisteren en zorgzaam bent. Soms moet ik tijdens mijn werk in het privéhuis ook letterlijk iemand verzorgen. Zo had ik laatst een klant, een wat oudere man, waarvan ik zag dat hij Parkinson heeft. Het lukte hem niet goed om zelf zijn schoenen aan te doen. Dat heb ik toen bij hem gedaan. Er komt zoveel bij dit werk kijken, het is heel divers. In sommige gevallen voel ik me net een maatschappelijk werker.”

_een sekswerker uit een privéhuis in Den Haag

Mensenrechten

“Ik ben begonnen met het werken met sekswerkers in 2012 tijdens mijn bachelor Antropologie in Bogota, Colombia. Mijn interesse en passie voor sociale rechtvaardigheid groeide toen zij mij leerden over hun levenservaringen en de vele manieren van verzet en bestrijding van geweld, discriminatie enrechtenschendingen. Dit werd nog sterker toen ik me bewust werd van de verschillen tussen de academische wereld, beleid, activisme en het dagelijks leven van sekswerkers in Colombia. In die tijd had ik een heel positief beeld van de werkomstandigheden en de status van sekswerkers in Nederland. Tijdens mijn masteronderzoek naar hun ervaringen met veiligheid in Den Haag, begreep ik echter dat sekswerkers in Nederland ook gepusht worden om in onzekere omstandigheden te werken. Hun status is nog steeds afhankelijk van moralistische opvattingen over hun werk. Hun veiligheid wordt verwaarloosd door sommige regels die geen rekening houden met hun meningen en ervaringen. De strijd voor hun rechten gaat door!”

_een antropoloog die onderzoek deed naar sekswerk in Den Haag



Gezelschapsdier

“Ik moest vandaag naar de dierenarts. Mijn hond moest een inenting krijgen en een herhaalinenting. Ze is nooit echt bang, maar ze is wel heel druk en heeft veel energie. Het is een Stafford. Als ik in de buurt ben, dan is het wel goed. Ze moest ook bloed laten afnemen, waarvan de uitslag niet helemaal goed was. Dus moest ik weer naar een andere dierenarts waar ze een echo konden doen, want de waarde was iets te hoog bij de alveesklie. Het kon een ontsteking zijn of een tumor. Ze is al best wel oud. Gelukkig is alles helemaal goed met haar, dus daar ben ik heel blij om. Maar ik heb ook nog een baby baardagaam; een hagedisje. Die moest ik ook laten nakijken, dus dat heb ik gelijk gedaan. Ik moest de ontlasting van haar meenemen. En de uitslag daarvan was niet helemaal goed. Dus daar heb ik medicijnen voor gekregen. Straks moet ik 0,3 ml medicatie in een spuitje doen en dat in haar mond spuiten, maar ze is nog zo klein.”

_een sekswerker uit de Geleenstraat in Den Haag

“Dit verhaal vraagt om doorverteld te worden”

“Ik maak kinky kleding en verkoop deze aan sekswerkers. Een maand geleden ging ik naar Parijs om mijn kleding te verkopen. Ik heb niks kunnen verkopen, want na een week belandde ik in het ziekenhuis, omdat ik coronapositief was. Ik lag twee weken in het ziekenhuis. De situatie in Parijs is veel erger dan in Nederland. De zorg in het ziekenhuis was heel goed, daar ben ik ze heel dankbaar voor! Ik ben in totaal achttien kilo afgevallen, ik had hoge koorts en werd vaak badend in het zweet wakker. Nu ben ik grotendeels hersteld en weer terug in Nederland. Ik eet en slaap veel, dat is een goed teken. Maar ik zat op het randje en wil dat anderen deze nare ziekte bespaard blijft. Dit verhaal vraagt om doorverteld te worden, want ik heb genoeg patiënten gezien die dit niet meer kunnen navertellen. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!”

_een ontwerpster van kinky kleding uit Den Haag



Sekswerk/handicap

“Ik werk al een tijd in de sekszorg. Ik verleen seksuele diensten aan mensen met een ernstige lichamelijke- of geestelijke beperking. Toen ik net met dit werk was begonnen moest ik naar een klant. Hij leed aan spasticiteit door hersenletsel. Zijn anamnese was mij bekend, maar ik wist niet zo goed wat dat in de praktijk betekende, omdat ik zoiets nog nooit heb meegemaakt. Ik kwam daar aan en werd gegroet door een vriend van de klant. Deze vriend heeft hem geholpen bij het uitkleden en heeft hem op bed gelegd. Ik heb helemaal niet met hem kunnen communiceren. Ik vond de hele situatie ontzettend raar, want ik had geen idee of hij het leuk vond. Nooit eerder ben ik zo onzeker over mijn prestatie geweest. Hij heeft me daarna regelmatig laten komen en na een paar keer merkte ik dat hij op zijn manier wel communiceerde. Nadat ik een aantal keren bij hem ben geweest heb ik hem via een machine horen praten. Hij zei dat hij heel erg van onze afspraken genoot.”

_@caramelcoloredcandy woont in Den Haag en verleent sekszorg in heel Nederland aan mensen met een beperking



“Het is natuurlijk anders als je een alledaags gesprek hebt of praat over het lichaam en over seks”

Welcome Back

“Sinds 1 juli is sekswerk weer toegestaan in Nederland. Na 3,5 maand is het werkverbod vanwege de coronamaatregelen opgeheven. Dat betekent dat wij ook weer op veldwerk kunnen naar de clubs, privéhuizen, massagesalons en raamstraten. Vorige week was ik in de Doubletstraat. De straat wordt nu gekenmerkt door grote spandoeken met de tekst ‘Girls welcome back’, looproutes en thermometers die voor de ramen hangen. Het was goed om weer terug te zijn en iedereen weer te spreken. Te horen hoe het gaat, hoe ze de maanden dat ze niet konden werken zijn doorgekomen en waar ze nu tegenaan lopen. Sommigen zijn een paar maanden bij hun familie in Spanje of Roemenië geweest. Anderen vertelden dat ze hun familie al een lange tijd niet gezien hebben. Ze kunnen nu wel weer reizen, maar in deze tijd in een vliegtuig stappen wil ook nog lang niet iedereen. Het zijn dezelfde dilemma’s waar veel mensen op dit moment tegenaan lopen.”

_een sociaal dienstverlener van Spot 46

“

Ik ben verpleegkundige bij het Centrum Seksuele Gezondheid in Den Haag en spreek ook Spaans. Roulerend met mijn collega's houd ik het soa-spreekuur bij Spot 46. Ik vind het heel leuk om consulten in het Spaans te doen, omdat ik een betere connectie ervaar als iemand in zijn of haar eigen taal kan spreken. Ik moet soms ook zoeken naar woorden. Het is natuurlijk anders als je een alledaags gesprek hebt of praat over het lichaam en over seks tijdens een consult. Ik vind Spaans een mooie en vriendelijke taal. Het zijn vaak hele spontane gesprekken en het gaat sneller over iemand zijn of haar familie of afkomst. Wat me opvalt is dat sekswerkers over het algemeen goed voor zichzelf zorgen en graag gezond willen blijven.”

_een verpleegkundige van het Centrum Seksuele Gezondheid in Den Haag





GELUK (KLEIN OF GROOT)

“Ik ben blij dat ik nu meer tijd met mijn dochter kan doorbrengen”



Feestdagen

“Met kerst hebben mijn man en ik bijna een hele week vrij. Op eerste kerstdag gaan we naar m'n moeder in Zuid-Limburg. Vanuit daar gaan we naar Luik, waar we overnachten. De volgende dag gaan we daar gezellig naar de kerstmarkt. Dat hebben we verleden jaar ook gedaan en dat is zo goed bevallen! Dus we doen dat dit jaar weer. Luik zelf is ook heel leuk. De binnenstad is een aantal jaren terug helemaal vernieuwd. De winkels en straten zijn helemaal opgeknapt. Het ziet er heel mooi uit nu. Voorheen wilde ik er niet graag heen om te winkelen, maar ze hebben er veel aan gedaan om het mooi te maken. Echt een aanrader!”

_een sekswerker uit de regio Haaglanden

Corona

“Deze periode is heel dubbel voor mij. Ik maak me zorgen om hoe ik financieel rond moet komen en wat er in de wereld staat te gebeuren. Aan de andere kant ben ik blij dat ik meer tijd heb om te sporten en om met mijn dochter van 18 jaar door te brengen. Ik ga voor twee dingen de deur uit: boodschappen en hardlopen. Ik hou echt van hardlopen en ga dan naar parken in de buurt. Natuurlijk houd ik afstand. Ook doe ik een aantal oefeningen op de sporttoestellen die daar staan. Mijn dochter heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze doet een opleiding en is nu thuis aan het studeren. Ik vind het fijn dat ik nu meer tijd met haar kan doorbrengen. We kletsen veel en dat is heel waardevol.”

_een sekswerker uit de raamstraten in Den Haag



Creatief

“Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn”

“Op de middelbare school zei mijn tekenleraar al tegen mij: ‘Daar heb je talent voor!’ Maar ik voelde dat helemaal niet zo. Ik was het niet van huis uit gewend om complimenten te krijgen. En dacht alleen: ‘goh, wat aardig van hem.’ Dus toen ik op latere leeftijd opnieuw een tekencursus volgde en de docent zei: ‘Jij hebt talent!’ dacht ik: ‘Wauw, dit is al de tweede keer.’ Dat gaf me echt een boost. Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn. Het was voor mij het moment dat ik even nergens aan hoefde te denken. Vaak als je een leeg canvas voor je hebt denk je: ‘Waar begin ik?’ Toch komt er altijd wel iets in je op en voor je het weet hoef je alleen nog het plaatje in je hoofd op het canvas te zetten. Ik word heel gelukkig van dat creatieve proces. De tekenlerares ging overal met ons naartoe. Zo zijn we een keer naar Amsterdam geweest. Daar had je een park en heb ik deze tekening gemaakt. Gebaseerd op de film: ‘hoge hakken, echte liefde’. Ook de kleuren passen bij mij. Ik ben een blij mens en daar horen alle kleuren bij!”

_een ex-sekswerker uit Den Haag



“Het is me gelukt. Ik bèn een vrouw!”

“Vorige maand kreeg ik een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor andere vrouwen is dit misschien iets minder belangrijks, maar voor mij betekent deze uitnodiging heel veel. Het is een erkenning van wie ik ben. Inmiddels staat op al mijn papieren dat ik een vrouw ben, maar het was een lange weg. Een lange weg met heel veel vragen die gesteld zijn, heel veel papierwerk, heel veel blikken vol onbegrip en heel veel bureaucratie. Maar het is me gelukt. Ik bèn een vrouw!”

_een transgender sekswerker uit Den Haag



Autodidact

“Drie jaar geleden voelde ik me vaak verdrietig. Ik was alleen en had niks om handen. Een vriendin van mij kon goed breien en telkens vroeg ik haar of ze het mij kon uitleggen. Maar het kwam er steeds niet van. Toen heb ik het zelf op internet opgezocht en via filmpjes geleerd. Het gaat me gemakkelijker af dan ik dacht. Ik kan bijna niet stoppen. Als ik iets af heb, begin ik weer aan het volgende project. Deze kip heb ik voor mijn kleindochter gemaakt.”

_een Colombiaanse ex-sekswerker uit Den Haag



Geslaagd

“Ik ben geslaagd voor één van mijn inburgeringstoetsen! Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben zo ontzettend blij. Mijn hart maakt een sprongetje! Nu bij Spot 46 zie ik mijn uitslag voor het eerst! Sinds 2006 ben ik al bezig met het volgen van Nederlandse lessen en examens maken voor mijn naturalisatie. Leren gaat me niet goed af en ik heb examenvrees. Ik ben vroeger bijna niet naar school geweest. Op mijn negende ging ik van school af. Mijn moeder was heel arm. Ze maakte wel voor acht families kleding schoon in de rivier. Toen ik negen jaar was ging ik bij een gezin inwonen om hun huis schoon te maken. Ik was 26 jaar toen ik naar Nederland kwam. Ik woon hier nu al 23 jaar en wil heel graag de Nederlandse nationaliteit. Na corona kan ik dan samen met mijn man door Europa reizen en ik wil heel graag een volwaardig Nederlander zijn.”

_een Ecuadoraanse sekswerker uit Den Haag



“Mijn hart maakt een sprongetje!”

IDENTITEIT

“Ik ben door dit beroep socialer geworden”

“Ik probeerde te strijden tegen mijn lijf en geest, maar de realiteit was dat ik niet kon strijden tegen de natuur”

Jezelf ontwikkelen

“Een ladder is geen ingewikkeld apparaat, toch zijn mensen zijn er vaak bang voor. “Loop niet onder een ladder door” is een oud bijgeloof. Anderen vinden het eng om op een ladder te klimmen. Ik vind een ladder een simpele maar sublieme uitvinding. Een paar treden en je ziet alles vanuit een ander perspectief. Een ladder kan ook gebruikt worden om aan te geven waar je in de maatschappij staat. Deze figuurlijke vorm van een ladder wordt helaas vaak stigmatiserend gebruikt. In het leven hebben we vaak, zowel letterlijk als figuurlijk, een ladder nodig. We kunnen er zelf ook een zijn voor iemand anders. En we kunnen de ladder ondersteunen als een ander erop gaat staan. Zelfs als dit geen fysieke ladder is. Door een ander perspectief kan je leven een andere wending krijgen. Dat is denk ik het mooiste dat een ladder voor ons kan betekenen.”

_een ex-sekswerker uit de Geleenstraat

“Tijdens mijn kindertijd, toen ik een jongen was, vond ik kleuren geweldig. Kleuren gaven me vreugde. Ik heb kleuren altijd magisch gevonden. Gedurende mijn jeugd begon een transitie. Eerst probeerde ik te strijden tegen mijn lijf en geest, maar de realiteit was dat ik niet kon strijden tegen de natuur. De natuur heeft haar magie, haar charme en gaat haar gang. Terwijl mijn familie, vrienden en iedereen uit mijn wijk zich er tegen verzetten, heb ik ervoor gekozen om mijn droom achterna te gaan. Ik begon te vliegen voor mijn vrijheid, heel ver en hoog, zodat ik kon zijn wie ik ben. Mijn transitie kan ik zien in de transitie van de staart van de pauw, zijn weergaloze schoonheid! Mijn transitie heeft zijn eindpunt bereikt. Nu ben ik een gelukkige pauw, die van het leven houdt, de wereld en de mensen, en nooit stopt met dromen.”

_een transgender sekswerker uit Den Haag



“Ik heb haar nog niet verteld dat ik transgender ben”

“Ik heb mijn vriendin een aantal maanden geleden ontmoet. Het was tijdens de Nederlandse les. We delen veel interesses. Zo zijn we laatst een dagje naar Rotterdam geweest. We hebben bij Blaak haring met uitjes en augurken gegeten, de kubuswoningen bezocht en daarna zijn we naar de markt gegaan. We lijken veel op elkaar en kunnen het over alles hebben. Het enige wat ik nog niet met haar heb besproken is mijn vorige werk en ik heb haar nog niet verteld dat ik transgender ben. Ik ben bang dat ik haar afschrik als ik het opbreng, omdat het best wel heftige thema's zijn. Maar komt het een keer ter sprake dan zal ik haar de waarheid vertellen!”

_een transgender ex-sekswerker uit Den Haag



“Ik schaam me voor mijn land. Het is 2020, we zouden juist vooruit moeten gaan”

“Ik woon al tien jaar in Nederland, maar kom oorspronkelijk uit Hongarije. Vorige week heeft het Hongaarse parlement een wet aangenomen die het onmogelijk maakt voor transgender personen om hun geslacht en naam formeel te laten veranderen. Ik schaam me voor mijn land. Het is 2020. We zouden vooruit moeten gaan, maar in plaats daarvan gaat het land achteruit. Achteruit in het respecteren van mensenrechten, in acceptatie en in humaniteit. Door mijn werk ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met transgender personen en ik weet hoe belangrijk het voor ze is om deze stap te kunnen zetten. Je naam en geslacht ook formeel te kunnen veranderen betekent dat je mag zijn wie je bent. Je wordt geaccepteerd en gerespecteerd door de maatschappij. De parlementariërs die in Hongarije met ‘ja’ stemden hebben niet door dat ze hun medeburgers dit gevoel wegnemen. Ik wil alle transgender personen laten weten dat wat in de wet staat niet het echte gezicht van Hongarije is, niet van mijn Hongarije.”

_een sociaal dienstverlener bij Spot 46 in Den Haag



Muziek/ Seksualiteit

“Ik zing in een koor. Wij zingen voor Pasen de Mattheuspassie van Bach. Ik hou erg van klassieke muziek, maar er zijn wel niveaunderschillen. Zo luister ik niet graag naar Classic FM. Het is te vluchtig, voor de grote massa en voor mij oninteressant. Als ik dit vertaal naar seksualiteit is dit voor mij: “Schat, zet jij alvast de vuilnis buiten, dan ga ik me douchen en zie ik je zo in de slaapkamer.” Ik wil juist diepgang. Zoals een hele zondagmiddag die besteed wordt aan de Mattheuspassie, waarin het hele stuk wordt gespeeld en er achtergrondinformatie gegeven wordt. De Mattheuspassie is voor mij hemelse muziek die ik nog het meest kan vergelijken met een langdurige sessie van een dominante vrouw tegen wie ik kan opkijken. En die psychologisch inzicht, medische kennis en ruime ervaring heeft op het gebied van het toedienen van spanking. Dit kan ik nergens anders ondergaan dan bij een sekswerker. Ik zou dit dan ook nooit van mijn leven willen missen!”

—een klant uit de raamstraten in Den Haag

“Ik ben door dit beroep socialer geworden”

“Het voorstel van het CDA om betaalde seks te verbieden zorgt er juist voor dat mensen afhankelijk worden en in de bijstand moeten. Als je dit werk vanuit jezelf doet, hoeft het geen beroep te zijn. Ik ben door dit beroep socialer geworden en minder onzeker. Ik voel me sterker en voel me meer waard. Ik kon mijn opleiding betalen van het geld dat ik spaarde. Daarnaast kon ik voor mezelf en mijn familie sparen, waardoor ik niet afhankelijk ben. Het lijkt wel alsof er drie werelden zijn: de wereld van de branche, de wereld die wil helpen en dit werk accepteert en de wereld die er tegen is. Om die laatste kan ik echt kwaad worden. Die wereld ziet echt het verkeerde er in.”

—een ex-sekswerker uit Den Haag

LIEFDE

“Je kunt alleen
een regenboog
zien als je
met je rug naar
de zon staat”



“Ik heb mijn vriend via mijn werk leren kennen”

“Ik heb mijn vriend via mijn werk leren kennen. Hij bleef me opzoeken. Op een gegeven moment heb ik hem bij mij thuis uitgenodigd. Het klikte goed, dus dat gaf me vertrouwen. Het is een hele oprechte man. Zijn verhaal maakte mij verdrietig. Hij vertelde me dat hij zijn vrouw na 41 jaar heeft verloren aan keelkanker en dat hij twee volwassen dochters heeft. Toen we elkaar leerden kennen ging hij door een hele zware periode. Na een tijdje werd het serieuzer tussen ons en vertelden we zijn dochters over ons. Hun reactie was hartverwarmend. Ze zeiden: Als hij gelukkig is met jou, dan zijn wij dat ook! Zijn geluk is het allerbelangrijkste nu we onze moeder zijn verloren. Daarna heb ik ook de andere familieleden ontmoet. Stuk voor stuk zulke lieve mensen! En zijn moeder, wat een geweldige vrouw: ze wordt honderd dit jaar! Dit is mij nooit eerder overkomen. Ik ben zo gelukkig! En ik vind het zo geweldig, want zijn familie weet alles van mij en nog houden ze van me en respecteren mij zoals ik ben.”

_een transgender sekswerker uit Den Haag

Sterke band

“Toen onze relatie net begon kwam ik erachter dat onze connectie al veel verder teruggaat. Zijn vader kwam dertig jaar geleden bij ons thuis koffie drinken. En nu waren we samen bij mijn vader. Hij zou mijn vader en mij wegbrengen naar het ziekenhuis. We liepen naar buiten. Hij keek mij aan en ik keek hem aan. Dat was het moment ... Hij deed er alles aan om bij mij in de buurt te blijven. Twee dagen later wilde hij met mijn vader gaan praten. Sindsdien is onze band alleen maar sterker geworden. Vaak verwacht je dat als je iemand in het buitenland tegenkomt dat het alleen maar leuk is voor even. Dat het vanzelf overgaat. Maar bij ons blijkt juist het tegenovergestelde. Onze relatie is sterker dan ooit. Door het werk dat ik gedaan heb dacht ik altijd: het kan niet. – stilte – Maar ja, het kan dus wel!”

_een ex-sekswerker uit Den Haag

“Van de geur en het licht raak ik in een roes van liefde”

“Kaarsen zijn voor mij heel belangrijk. Ik heb altijd een kaars aan in mijn kamer. Het geeft mij een gevoel van rust en warmte. Van de geur en het licht raak ik in een roes van liefde.”

_een sekswerker uit Den Haag



Talenknobbel

“Ik spreek veel verschillende talen, namelijk Engels, Frans, Russisch, Pools, Turks en Nederlands. De beste manier om een taal te leren is door met iemand samen te leven die die taal spreekt. Vooral vroeger toen er nog geen internet was, had je niet zoveel mogelijkheden. Ik kwam in 1999 in Nederland wonen en toen had ik geen google bij de hand om iets te vertalen. Nu kun je allemaal apps gebruiken om een taal te leren, maar ook daarmee leer je een taal niet echt. De beste manier is echt het samenzijn met anderen. Ik heb bijvoorbeeld Turks geleerd van mijn Turkse ex. Als ik nu in Turkse winkeltjes kom, kan ik nog steeds precies verstaan wat er wordt gezegd. Mijn talenknobbel komt ook goed van pas bij mijn werk, want zo kan ik makkelijk communiceren met mijn klanten.”

_een zelfstandige escort uit Den Haag

“De beste manier om een taal te leren is door met iemand samen te leven die die taal spreekt”

“De regen zal binnenkort komen”

“Het is zonnig buiten. En het is zo heet! Het enige wat ik nu wil is aan de kust zitten en genieten van de koelte van een briesje en de golven. Maar voorlopig is dat een droom. En het feit dat mijn vriend op vakantie is in zijn geboorteland en mij tien keer per dag belt om naar hem toe te gaan, helpt ook niet. Maar de regen zal binnenkort komen. En alles zal weer normaal worden. In september ga ik eindelijk op vakantie samen met mijn vriend. Ik kan niet wachten!”

_een sekswerker uit Den Haag



Love my job

“Negen jaar geleden koos ik ervoor om mijn hart te volgen en van Roemenië naar Nederland te emigreren. Nu betekent Nederland voor mij ‘thuis’. In alle opzichten. Ik werk bij Spot 46 als sociaal dienstverlener. Het werk wat ik nu doe is inhoudelijk totaal anders dan in Roemenië waar ik als jurist werkte, maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze om te solliciteren voor deze baan. Ik vind het belangrijk om een baan te hebben waarvan ik energie krijg in plaats van dat ik er alleen maar energie in stop. Een baan om in te geloven en een baan om elke ochtend met plezier voor op te staan. Als ik de glimlachen en dankbetuigingen van de mensen die ik heb kunnen helpen kan tellen aan het eind van de dag, beschouw ik dat als de grootste beloning.”

_een sociaal dienstverlener van Spot 46

“Je kunt alleen een regenboog zien als je met je rug naar de zon staat”

Schoonmaken

“Mijn vriend en ik zijn al drie dagen aan het schoonmaken. Gisteren waren we zelfs tot vier uur ‘s ochtends bezig. Ik weet dat mensen denken dat ik gek ben, maar dat interesseert me niet. Als ik begin kan ik niet zomaar stoppen, dan wil ik elke kamer goed schoonmaken. Ik doe geen half werk. En als wij klaar zijn en alles weer schoon is, dan is dat een geweldig gevoel. Reinheid was altijd heel belangrijk voor mij. Al voordat ik kinderen kreeg, maar met drie kinderen ben ik niet gewend om stil te zitten. Ik moet altijd iets doen. Nu ik klaar ben met de grote schoonmaak ga ik wat muren verven.”

_een sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag

Koffie

“Ik vind koffie heerlijk. De geur vind ik lekker. Ik drink graag vroeg in de ochtend een kopje koffie en ook vaak 's middags, bijvoorbeeld bij Spot 46. Koffie herinnert mij aan mijn leven in Ecuador, tien jaar geleden, waar ik een eigen zaak had met een drukmachine. De geur van koffie doet me denken aan opstaan met mijn ex-vriendje, toen we samen koffie dronken in de ochtend. De zaak ging om 8 uur open en ik stond altijd om half 7 op. Om 7 uur gingen we dan samen ontbijten met een kopje koffie. Dat waren mooie momenten. Nu is het anders. Ik houd nog steeds van koffie, maar die momenten en gevoelens van toen zijn er niet meer. Als ik nu in Nederland koffie drink, dan drink ik het alleen, want ik woon alleen en heb geen partner. Nu drink ik koffie om wakker te worden. Het is niet meer zoals vroeger, maar de herinneringen aan de fijne momenten van toen blijven.”

_ een sekswerker uit de raamstraten

“De geur van koffie doet me denken aan opstaan met mijn ex-vriendje”



Onafhankelijkheid

“Ik ben altijd een onafhankelijk persoon geweest. Ik hecht heel veel waarde aan mijn onafhankelijkheid. Ik heb het de afgelopen tien jaar alleen gered en heb het fantastisch gedaan. Gedurende deze periode was ik in staat om al mijn uitgaven en schulden zelf te betalen en mezelf zelfs af en toe te verwennen. Ik ben nu getrouwd. Bijna een jaar al. Ik wist niet dat het zo mooi is om je dagelijks leven met iemand te delen. Maar ik bleef net zo onafhankelijk als vroeger. Zeker op financieel gebied. En toen kwam het coronavirus. Een periode waarvan ik in het begin niet wist hoe ik het moest managen. Zelfs een maand later niet. Uiteindelijk accepteerde ik de financiële hulp van mijn man, zonder dat het aanvoelde alsof mijn onafhankelijkheid daardoor beperkt werd. En dat geeft me het gevoel dat we weer een stap in onze relatie hebben gezet. En dat voelt goed.”

_ een transgender sekswerker uit Den Haag

“Het geeft me het gevoel dat we weer een stap in onze relatie hebben gezet”

WEEMOED

“Als het sneeuwt
denk ik terug
aan die
zorgeloze tijden”

Reizen

“Praag heeft een goede mix: 50% natuur en 50% beton. Je krijgt er een fris gevoel van. De natuur groeit door de stad heen. Als je van de Karelsbrug naar het paleis loopt, kom je bij een spiraaltrap. Door deze trap groeit een boom. Ze zijn helemaal één geworden. Of onder de Legioenbrug, daar ligt een eiland. Hier kun je met een lift naartoe. Je hebt er altijd muziek en mensen zijn er aan het relaxen of aan het hardlopen. Was Nederland maar zoals Praag.”

← **_een mannelijke pornoacteur**



“Als het sneeuwt denk ik terug aan die zorgeloze tijden”

Sneeuw

“Vroeger, toen ik nog een kind was, waren de winters in Bulgarije anders dan hier. Er was vaak sneeuw. Met de kinderen uit de buurt maakten we dan sneeuwpoppen en hadden we sneeuwbalgevechten. Het was geweldig. In Nederland heb je bijna nooit sneeuw. Maar als het wel sneeuwt of regent, moet ik altijd aan vroeger denken, aan die blijde, zorgeloze tijden in Bulgarije.”

_een sekswerker uit de raamstraat in Den Haag



Geuren & smaken

“Mijn moeder kookte op een ambachtelijke manier. Ze nam uitgebreid haar tijd en liet alle ingrediënten altijd eerst marinieren voordat ze deze in de pan deed. Daardoor kwamen de smaken veel beter tot zijn recht. Van jongs af aan heeft ze mij geprobeerd te leren hoe ik moest koken, maar dat lukte niet helemaal. Toen ik op mezelf ging wonen in Bangkok kon ik makkelijk en goedkoop op straat eten halen. Toch smaakte het niet hetzelfde als de Tom Yam Pla soep die mijn moeder altijd maakte. Ik belde haar op en vroeg om het recept. In het begin bakte ik er niks van en kon ik het vaak weggooien. Maar na veel oefenen werd ik steeds beter in het maken van mijn moeders recepten. Ook in Nederland maak ik nog veel van haar gerechten. Ik eet namelijk geen brood en weet inmiddels de goede winkels in Den Haag te vinden. Op de Haagse markt kun je bijvoorbeeld voor weinig geld goede ingrediënten kopen. Ook ben ik dol op vis. Mijn vaste adres is de visafslag in Scheveningen, daar hebben ze de beste producten!”

_een sekswerker van een Thaise massagesalon uit Den Haag

“Als ik ze nu mis, dan ga ik naar het bos of het park om te wandelen”

“Als kind ging ik vaak met mijn familie naar het bos of naar het park. In het bos vond ik het vooral heel leuk om paddenstoelen of bosbessen te plukken. Het was altijd gezellig, met veel gelach, grappen en een goede sfeer. Helaas zijn mijn ouders er niet meer. Als ik ze nu mis, dan ga ik naar het bos of het park om te wandelen en dan denk ik aan de fijne herinneringen die we samen hebben.”

_een sekswerker uit de Geleenstraat

TV/sekswerk

“Ik ben al een paar keer bij ‘Spuiten en Slikken’ op tv geweest. Eigenlijk willen ze net als via deze Instagramaccount de persoon achter de sekswerker laten zien. Ik merk dat ik in die interviews liever over mijn tijd als pornoacteur vertel, omdat het naar mijn idee meer status heeft dan dat je achter het raam werkt. Als pornoacteur ben je beroemd, heb je fans en heb je seks met mooie mannen op de filmset. Maar eigenlijk slaat het nergens op, want pornoacteurs hebben vaak naast hun werk als acteur ook klanten.”

_Kris, een mannelijke sekswerker uit Den Haag



Carrière

“Toen ik zeventien jaar was ging ik met mijn vriendin naar een open dag van het leger. Zij wilde het leger in en ik was echt zo'n make-up tutje. Uiteindelijk is zij niet gegaan en heb ik me aangemeld. Ik was net achttien toen ik het leger in ging voor de opleiding van vrachtwagenchauffeur bij de aan- en afvoer troepen. We moesten goederen, veldbedden, eten en mensen die in oefening waren vervoeren. Soms was ik wel twee weken van huis en sliep ik in mijn cabine. Ik heb mijn grootrijbewijs daar gehaald en ik heb in alle legervoertuigen gereden. Je zat niet alleen maar in die vrachtwagen, af en toe moest je ook naar de kazerne om oude Nekaf-jeeps en drietonnertrucks op te halen. Dat was een harstikke leuke tijd. Er waren wel meerdere vrouwen, maar tijdens mijn opleiding was ik de enige. Na mijn overplaatsing naar Den Haag waren we met elf vrouwen en tien mannen. Het was eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven, dit had ik nooit willen missen!”

_een ex-sekswerker uit Den Haag

SAMENZIJN

“Aan het eind
van de middag
dronken we met
elkaar een kopje
koffie”



Familie

“Zomer is mijn favoriete seizoen. Maar gek genoeg kijk ik ieder jaar uit naar de herfst. Daarvoor heb ik een goede reden: de herfst is het seizoen waarin ik van de traditionele keuken van mijn land kan genieten. Daarom probeer ik begin september altijd thuis te zijn. Mijn moeder maakt dan mijn favoriete gerecht ‘zacusca’ klaar. Heb je ooit zacusca geproefd? Het is heerlijk! Van een boterham met zacusca in de tuin genieten is iets unieks!”

_een Roemeense sekswerker uit de Doubletstraat in Den Haag

Bidden

“Het geloof is voor mij erg belangrijk. Als ik thuiskom uit mijn werk lees ik vaak even in de bijbel en bid ik. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het leven bestaat namelijk niet alleen uit werken. Ik ga naar de kerk met mijn kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ik heb daar veel vriendschappen, die als broers en zussen voor mij zijn. Van kinds af aan is de kerk belangrijk voor mij geweest. Vroeger in de Dominicaanse Republiek en nu nog steeds. Ik vind het fijn om daar met anderen samen te komen en samen te zingen.”

_een vrouw die in de Doubletstraat heeft gewerkt

“Als ik thuiskom uit mijn werk lees ik vaak even in de bijbel”

“Aan het eind van de middag dronken we met elkaar een kopje koffie, een fijne herinnering”

“ Ik hou van tulpen. Ik vind ze prachtig en ze herinneren me aan een bloem uit mijn land Ecuador. Daardoor moet ik denken aan mijn familie. Bij mij huis hadden we ook een hele mooie tuin. Aan het eind van de middag zaten we daar vaak met elkaar een kopje koffie te drinken. Dan zaten we met de hele familie op de patio tussen de bloemen. Dat is echt een mooie herinnering. In Nederland heb ik geen tuin, maar wel planten in huis die mooie bloemen geven. Ik verzorg ze graag.”

_een masseuse uit de Geleenstraat



Acceptatie

“ Bij mijn lieve 83-jarige mams langs. Ouderwets een puzzeltje leggen, even lekker bijkletsen en een bakkie thee doen. Ze is katholiek en toch zo ruimdenkend. Ze accepteert me zoals ik ben. Toen ik vertelde wat voor werk ik doe, zei ze: ‘ik wil alleen maar dat je gelukkig en gezond bent!’”

_een sekswerker uit Den Haag



“ Ik heb vier kinderen. Mijn werk is mijn liefde en opoffering voor hen. Ik geniet er intens van als we met z'n allen bij elkaar zijn. Of we nu samen zitten te eten of aan het kibbelen zijn, dat maakt me niet uit. Ik leef voor mijn kinderen totdat ze mij niet meer nodig hebben en een eigen gezin hebben. Van kleins af aan heb ik mijn kinderen al zelfstandig gemaakt. Uiteindelijk zijn we allemaal alleen, dus het is belangrijk dat je sterk bent. Ik wil dat ze een beter leven hebben dan dat ik nu heb. Dat ze eerst hun studie afmaken, is ontzettend belangrijk voor mij. Mijn oudste dochter studeert nu voor dokter. Ik ben heel trots op ze, op alle vier!”

_een sekswerker uit de raamstraat in Den Haag

“Ik heb vier kinderen. Mijn werk is mijn liefde en opoffering voor hen”

“De kerk is voor mij nog steeds een plek waar ik tot rust kan komen”

Koken & bakken

“Ik heb mezelf leren koken. Van mijn moeder mocht ik nooit de keuken in als zij aan het koken was, vandaar dat ik alles zelf moest leren. Vanaf mijn negende kook ik al, maar inmiddels is koken een dagelijkse bezigheid. Ik kook of bak echt elke dag. Ik kan geen één dag zonder. Ik ga niet vaak op vakantie, maar als dat wel zo is, kan ik niet wachten om weer in mijn eigen keukentje te kunnen staan. Recepten gebruik ik niet, ik doe alles op gevoel. Ik heb vijf kinderen en ze doen ook allemaal mee! De een hakt de uien, de ander paneert het vlees. Als wij samen aan het koken zijn maken ze tenminste geen ruzie met elkaar, heerlijk!”

_een sekswerker uit de Doubletstraat

Geloof

“Ik kom uit een christelijke familie. Ik was vier jaar oud toen ik voor het eerst samen met mijn ouders naar de kerk ging. Het was zo indrukwekkend dat ik me alles nog kan herinneren van dat eerste kerkbezoek! De kerk was groot en stil, ik durfde geen geluid te maken. Toen kwam de priester. Ik had nog nooit iemand gezien die een baard had, maar ik vond hem niet eng, maar juist lief en vriendelijk. Hij sprak met mij en zijn stem was zo diep en warm. De kerk is voor mij nog steeds een plek waar ik tot rust kan komen. Ik bezoek de kerk regelmatig.”

_een sekswerker uit de Geleenstraat





Copyright © 2020 SHOP

humansintheredlight_thehague is een
initiatief van Spot46

Auteurs

Mensen uit het Haagse redlight district

Corrector

Susan de Louw

Druk

ZwaanLenoirSchuring

Ontwerp

Erla van der Pauw

Fotografie

Cover Andi Rieger

Mensen uit het Haagse redlight district

Viki Bangha

Josh Hild

Jenny Huttinga

Michael Olsen

Andrea Vivas

Augustine Wong

Met dank aan

Alle mensen uit het Haagse redlight district,
die hun verhaal en foto's hebben gedeeld.
Zij geven dit project een gezicht.

Dit project is gerealiseerd met financiële steun
van de gemeente Den Haag (Dienst Onderwijs
Cultuur en Welzijn) en Fonds 1818.

Het Instagram account humansintheredlight_
thehague en een deel van het beheer zijn te
danken aan COOS! Online Media.

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, geluidsband,
elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.





HOOP
HERINNERINGEN
VRIENDSCHAP
CORONA
FAMILIE
VRIJHEID
ZORGEN
GELUK (KLEIN
OF GROOT)
IDENTITEIT
LIEFDE
WEEMOED
SAMENZIJN

